

Allerbeste leden en ouders

Naar jaarlijkse gewoonte presenteren wij u: De Jaarschors! Concreet wil dit zeggen; alle data van het komende jaar worden toegelicht i.p.v. slechts 1 of 2 maanden. We geven veel meer algemene informatie over onze werking en wat onze scouts uniek maakt. Het is de bedoeling het voor jullie te vergemakkelijken om jullie weekends te plannen. Dit doen we door alle data voor iedereen hetzelfde te houden en ze goed op voorhand door te spelen. Dit betekent echter ook dat er soms nog mailtjes zullen volgen moest er iets specifiek veranderen voor een bepaalde tak (als er verkleedkledij aan te pas komt, de leden met de fiets dienen te komen, ...). Voor zij die nieuw zijn bij de scouts, of misschien gewoon nieuw bij scouts Zellik, leggen we graag nog even uit wat onze scouts precies inhoudt. Scouts Zellik is een vrij kleine maar zeer familiale scouts waar alle leiding en leden elkaar niet alleen goed kennen maar vooral met elkaar veel plezier beleven. Zo is het goed mogelijk dat je een jonggiverleiding hevig ziet moppentappen bij de kapoentjes, of kawellers die aan de givers hun oortjes komen trekken. Elk jaar werkt de scouts rond een bepaald thema; dit jaar is dat DROMENLAND IN ZICHT. Een veelbelovend thema dat bedoeld is om aan te tonen dat dit jaar alles mogelijk is. We kleuren buiten de lijntjes, laten onze fantasie de vrije loop en breken los uit routine. Dromen zijn geen bedrog, maar het begin van een verhaal. Met dit in gedachten kunnen de zondagmiddagen al niet meer stuk! Een stevige linker van de volledige leidingsploeg!

Evelien, Imke, ,Nash, Sebastien, Andi, Lore, Bram, Linga, Arne, Yoline, Niels

Informatie over scouts Zellik

Ledenaantal: iets meer dan 50 enthousiaste leden & 10 gemotiveerde leiding

Adres: Kerklaan 197, 1731 Zellik

Lokalen: 3 rustieke, houten chalets omringt door 3 speelbossen. (We willen nog niet vooruitlopen op de feiten maar er zijn zware onderhandelingen bezig met de gemeente om nog een extra opslagplaats voor onze sjobalken!)

Website: www.scoutszellik.be Hierop vinden jullie o.a. hoe de tekens op een scoutshemd geplaatst moeten worden, de medische fiche...

Rekeningnummer: BE43 7310 1382 5101

Alles van inschrijvingsgeld tot kampgeld wordt hierop betaald. Enkel voor het buitenlandskamp van de givers wordt een ander rekeningnummer gebruikt.

Vragen? groepsleiding@scoutszellik.be

Foto's van activiteiten: Scouts Zellik Facebookpagina

Onze takken en hun leiding

Kapoenen (1ste & 2de leerjaar/ 6,7,8 jaar)

De kapoenen zijn als zes- tot achtjarigen de jongste leden binnen de scouts. Ze merken dat buiten spelen in de natuur nog steeds heel leuk is, en veel leuker dan tv kijken! Wie als kapoen graag op ons terrein of in de bossen speelt en ravot, is een scoutser voor het leven. Ze leren niet alleen de natuur te respecteren, maar ook elkaar. Door in groep te spelen, leven en communiceren creëren we een gezellige sfeer waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Om dit te kunnen moeten ze zich uiteraard goed voelen bij elkaar en de leiding. Dat vinden wij scouters uiterst belangrijk, omdat een hechte vriendschapsband weleens als kapoen zou kunnen beginnen groeien! In de zomer gaan alle leden en leiding op kamp, maar de kapoenen doen dit gedurende 7 dagen in plaats van 10 omdat alles voor hen

wat nieuw is, ook daarom slaapt er elke nacht 1 van de kapoenenleiding mee in hun tent. Eenmaal dat het kamp een succes is, kunnen ze als kaweller de volle 10 dagen mee. Het scoutskamp is dus zeker een fijne ervaring die de kapoenen laat proeven van het scouteske leven. Meer informatie hierover zal in de kampschors te vinden zijn, maar moesten er al vragen zijn mag je deze zeker aan de kapoenenleiding stellen.

Kapoenenleiding

Wie ben ik? *Andi Pacquet*

Wat studeer ik? *Oosterse talen en culturen: Japans in Gent*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn tweede jaar*

Mijn totem? *Belevende Schroefhoorngeit*

Hoe kan je mij contacteren? andi@scoutszellik.be 0479/10.87.36

Zelfgemaakte limerick:

Mijn naam is Andi

Ben een fan van Zwangere Guy

A.k.a. de geit van Zellik

Heb nu veel spieren, maar was vroeger dik

Ben altijd te vinden op een party



Wie ben ik? *Arne De Donder*

Wat Studeer ik? *Criminologische Wetenschappen in Brussel*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn tweede jaar*

Mijn totem? *Doelbewuste Beo*

Hoe kan je mij contacteren? arne@scoutszellik.be 0476/08.74.89

Zelfgemaakte limerick:

De biker van Zellik

Soms niet goed snik

Scout voor het leven

Pas op niet beven

Daarna komt de kick



Kawellers (3de, 4de, 5de leerjaar/ 8,9,10,11 jaar)

De kawellers zijn al iets ouder, maar nog steeds hulpbehoevend op vele vlakken. Ze kunnen al eens iets zelfstandigs proberen uit te voeren, maar een waakzaam oog is nog steeds hoognodig. Met drie leiding voor deze tak zijn er ogen genoeg om de actieve, rondollende kawellers in te tomen waar nodig, maar toch ook genoeg vrijheid te geven tijdens het spelen. We proberen tijdens de spelletjes bij de kawellers nog steeds sterk te focussen op de fantasie en het ongelooflijke inlevingsvermogen dat gepaard gaat met deze leeftijd. Anderzijds willen we hen toch ook al eens iets zelfstandig laten proberen, zowel in groep als alleen. Dit uiteraard allemaal op een zeer speelse manier. Ook het groepsgevoel proberen we sterk te houden door op het weekend of op zondagnamiddag al eens een spel te spelen waarin alle leden tegen de leiding speelt. Ook bij de kawellers slaapt de leiding bij de leden. Indien we tijdens het kamp merken dat de kawellers echter allemaal te kennen geven dat zij liever zonder de leiding slapen, proberen we dit uit. Indien dit lukt voor alle kawellers (iedereen moet zich hier veilig bij voelen) kunnen zij vanaf dan zonder leiding slapen. Anders wordt er 's nachts gewoon

terug een oogje in het zeil gehouden. Ook hier verwijzen we graag naar de kampschors van mei met meer info over het kamp- en kampgebeuren.

Kawellerleiding

Wie ben ik? *Sebastien Boucquillon*

Wat studeer ik? *KMO-management*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn tweede jaar*

Mijn totem? *Daadkrachtige sperwer*

Zelfgemaakte limerick:

Hallo, ik ben Sebastien

Ze noemen mij ook wel Seb

Ik ben creatief en kan alles maken behalve een goede rap

Mijn totem is 'Daadkrachtige Sperwer' en daar ben ik fier op

Ik maak wel graag plezier en ben daarom ook niet graag Bob



Wie ben ik? *Evelien Janssens*

Wat studeer ik? *Latijn Wiskunde aan Sint-Martinus Aso Walfergem*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn eerste jaar*

Mijn totem? *Receptieve rayador*

Hoe kan je mij contacteren? *0470/28.01.56*

Zelfgemaakte limerick:

Een ongezonde schoenenobsessie

En moeilijk overleven zonder wifi

Zet ik graag even opzij

Voor de scouts die maakt mij zot blij

Heb trouwens ook niet zo'n top conditie



Wie ben ik? *Imke Jacobs*

Wat studeer ik? *6^{de} middelbaar Handel*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn eerste jaar*

Mijn totem? *Temperamentvolle Pekari*

Hoe kan je mij contacteren? *0472/ 66.03.46*

Zelfgemaakte Limerick:

Ik heb zeker wel wat temperament

Daar was je vast wel mee bekend

Mijn karakter

Hoeft niet zachter

Dat is iets waar je wel aan went



Jonggivers (6de leerjaar, 1ste & 2de middelbaar/ 11,12,13,14 jaar)

Een jonggiver leert stilletjes aan op eigen benen staan. Met vallen en opstaan. Tijdens de spellen merken we vaak dat jonggivers al meer nood hebben aan zelfstandigheid en uitdagingen. Ze willen graag al eens iets zonder leiding doen en hier laten we hen dan ook sporadisch de mogelijkheid toe. Uiteraard met een toezien oog waarbij een nodige helpende hand altijd paraat is. De grote meerderheid van de spellen en activiteiten die de jonggivers spelen zijn zo ontwikkeld dat ze zelf moeten leren nadenken, samenwerken en overeenkomen. De leiding fungeert hier als sturende personen die de groep in goede banen leidt, maar mét inspraak van de leden. Op kamp vertaalt dit zich in het leren hoe je vuur moet maken, leren sjorren (houten balken met touw aan elkaar vastmaken zodat ze een tafel of bank vormen), maar ook een langer nachtspel spelen, op tweedaagse wandeltocht gaan (hier gaat de leiding mee). Als jonggiver worden de grenzen verlegd, en ontdek je stilletjes aan jezelf en je functie binnen een groep. Last but not least, in het derde jaar jonggiver krijg je op kamp je totemdier toegewezen. Hier wordt door de leiding gekeken welke eigenschappen je bezit, en bij welk dier deze ook terugkomen. Je moet uiteraard enkele opdrachten volbrengen om dit te verdienen.

Jonggiverleiding

Wie ben ik? *Bram Jacobs*

Wat studeer ik? *Bedrijfsmanagement milieu en duurzaamheid in Gent*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn derde jaar*

Mijn totem? *Zeeanemoon paarse gemoedelijke Ezel*

Hoe kan je mij contacteren? bram@scoutszellik.be 0474/46.60.63

Zelfgemaakte limerick:

Jazeker hij lust altijd iets zouts

En graag drie, vier biertjes, liefst iets koude

Heel eigenzinnig

Dat klinkt waanzinnig

Gemoedelijke ezel bij de scouts



Wie ben ik? *Nash Vandevelde*

Wat studeer ik? *5^{de} middelbaar Humane wetenschappen*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn eerste jaar*

Mijn totem? *Vreedzame Steenbok*

Hoe kan je mij contacteren? nash@scoutszellik.be

Zelfgemaakte limerick:

Mijn naam is Nash en ik zit op de scouts

Ik omgeef me graag in grote crowds

Ik eet niet graag tomaten

En ik gooi niet met granaten

Ik ben gewoon een jonge man die naar de scouts van Zellik kwam



Wie ben ik? *Linga Van Elsen*

Waar werk ik? *Woon en zorgcentrum Warlandis*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn derde jaar*

Mijn totem? *Zandbeige gewillige beermarker*

Hoe kan je mij contacteren? linga@scoutszellik.be 0471/88.26.18

Zelfgemaakte limerick:

Er was eens een jongen uit Berchem

Hij heette Linga, hij hield veel van cola Hij was achttien

En hij had al behoorlijk wat afgezien

Hij speelde graag muziek

Daarom vonden ze hem uniek



Givers & Jins

De givergroep is de laatste en die met de oudste leden. Zij zijn ondertussen al in heel wat dingen vaardig, en leren nog nauwkeuriger sjoorren, koken, organiseren... Er is daarnaast ook ruimte voor gesprek, hechte vriendschap en uiteraard ook ingewikkeldere, uitdagendere spellen! Ze krijgen wat meer privileges, maar ook wat meer verantwoordelijkheid. In het derde jaar giver (het jinjaar), voordat je leiding wordt, krijg je ook een voortotem! Dit is een adjectief, aanvullend aan je totem. Wat verder nog speciaal is aan giver zijn, is dat je op een zogenaamde 'leefweek' gaat, waar je een volledige normale week lang steeds 'thuiskomt' bij de scouts. Dit jaar zal deze plaatsvinden in de week van 18-22 april, locatie nog te bepalen. Hiervoor laat de leiding later in het jaar nog iets weten. En het allerlaatste, maar ook speciaalste, is dat de givers dit jaar op buitenlands kamp gaan! Binnenkort stemmen zij voor het land waar zij naartoe willen, en dan werken wij doorheen het jaar zo hard mogelijk aan inzamelacties, om de kosten voor jullie als ouders zo laag mogelijk te houden. Dan gaat de hele giverploeg samen met hun leiding en wat fourage naar het buitenland voor trektochten en andere avonturen. Dit gebeurt meestal ietsje vroeger dan het gewone, binnenlandse ledenkamp. Ook hiervoor wordt nog gecommuniceerd door de giverleiding.

Giverleiding

Wie ben ik? *Niels Vaculik*

Wat studeer ik? *Chemie in Gent*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn zevende jaar*

Mijn totem? *Grasgroene Dartele Kraaghagedis*

Hoe kan je mij contacteren? niels@scoutszellik.be 0474/07.01.05

Zelfgemaakte limerick

Niels van de super coole scouts Zellik

Ook wel bekend als de Vaculik

Elke zondag

Heeft hij een glimlach

In rijmen is hij geen slimmerik



Wie ben ik? *Lore Schoevaerts*

Wat studeer ik? *Business Economics in Brussel*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn derde jaar*



Mijn totem? *Kurkuma oranje Doortastende Mustang*

Hoe kan je mij contacteren? lore@scoutszellik.be 0487/85.64.01

Zelfgemaakte limerick:

Ik ben Lore

Ze denken soms: "Ze is verloren"

Maar ik ben gewoon een lompe

En ik kan zeker niet pompen

Maar met mij heb je plezier als nooit tevoren

Wie ben ik? *Yoline Denys*

Wat studeer ik? *Drama - Writing for performance in Leuven*

Hoe lang ben ik al leiding? *Dit is mijn vijfde jaar*

Mijn totem? *Vlamgeel Volhardend Winterkoninkje*

Hoe kan je mij contacteren? yoline@scoutszellik.be 04/88.67.35.50

Zelfgemaakte limerick:

Ik verdiep me in literatuur

Acteer en dans tot het late uur

Toch zit ik zo graag

Met zoet in mijn maag

Omringd door scoutsvriendjes aan het vuur.



De leidingsgroep bestaat uit 11 gemotiveerde jongvolwassenen die elke week het beste geven van zichzelf om de jeugd van Zellik en omstreken een plek te bieden waar zij nog ongestoord kunnen spelen, ontdekken, fouten maken en leren. Kortom, een plek waar ze vrij en volledig zichzelf kunnen zijn, en dit onder een toezien oog. Als leiding engageren wij ons om respectvol en met de nodige verantwoordelijkheid om te gaan met alles en iedereen die met onze scouts in contact komt. Leiding ben je bovendien ook op momenten buiten zondagnamiddag. Geregeld vergaderen wij met elkaar, de gemeente, andere scoutsgroepen uit de buurt en onze overkoepelende organisatie Scouts & Gidsen Vlaanderen. Bovendien doen we mee aan de actie om zwerfvuil te rapen in Zellik en doen we soms extra activiteiten om geld in te zamelen voor de scouts (zo hebben we jaarlijks een standje op de kerstmarkt, hebben we al eens gewerkt op Rock Werchter...). Wij steken veel tijd en energie om onze scouts een aangename plek te maken voor iedereen. We offeren hiervoor veel op, maar maken uiteraard ook nog af en toe fouten. Indien er toch problemen moesten optreden, zullen wij ook ons uiterste best doen om deze doordacht en opbouwend aan te pakken. Wij pleiten voor open en eerlijke communicatie, en verwachten dit in wederkeer ook van alle ouders en leden. Met wederzijds respect kunnen we hopelijk voor alle euvels samen een oplossing vinden! De hoofdleiders dit jaar zijn Bram en Yoline, zij zijn altijd aanspreekbaar.

Afspraken & informatie Inschrijven

Lidgeld + steekkaart (medische fiche) Het hoe en waarom...

Om lid te worden bij de scouts betaal je lidgeld en vul je een steekkaart in.

Lidgeld: Het lidgeld bedraagt €45 voor de leden die vorig jaar ook al lid waren, en €50 voor nieuwe leden. Deze nieuwe leden krijgen bij hun inschrijving ook het scoutssjaaltje van Scouts Zellik, dat in de prijs is inbegrepen. Leden die het sjaaltje kwijt zijn gespeeld kunnen een nieuwe kopen bij ons aan €5. Wat houdt de betaling van dit lidgeld in? Je krijgt een lidkaart, en bent bijgevolg verzekerd via Scouts en Gidsen Vlaanderen. De verzekeringspolis die je bij inschrijving beschermt, is een standaardpolis (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen). Bij de inschrijving krijg je een nieuw jaarkenteken en indien nodig ook nieuwe takkentekens. Last but not least betekent je inschrijving dat je voor een volledig jaar behoort tot de tofste en coolste jeugdbeweging van Zellik en omstreken – De Scouts van Zellik!! Als extraatje krijg je op vertoon je lidkaart korting in de scoutswinkel, de Hopper. (filialen kan je opzoeken op www.hopper.be). In de Hopper kan je een uniform (meer info over het uniform op de volgende pagina's) kopen en ander scoutesk materiaal, gaande van zaklampen tot slaapzakken. In onze lokalen hebben we zelf ook een klein aanbod aan tweedehandsuniformen- en scoutsbroeken in kindermaten. Aarzel niet om hier eens naar te vragen. Omgekeerd mag ook altijd! Te kleine uniformen mogen jullie steeds aan ons schenken, zodat wij er andere kindjes gelukkig mee kunnen maken! Het lidgeld betaal je best via overschrijving via het rekeningnummer BE43- 73101382- 5101. Je vermeldt de naam van je kind(eren) en de tak waarin zij zullen zitten. Verder kan je bij enkele mutualiteiten je kamp- of jaargeld gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Hiervoor dien je bij je mutualiteit de vragen naar een invulformulier voor terugbetaling. Dit document geeft je aan onze fantastische hoofdleiding, die het zal invullen en terugbezorgen. Dit ingevulde document dien je vervolgens bij je mutualiteit binnen te brengen.

Weet dat wij ieder jaar proberen het lid- en kampgeld zo laag mogelijk te houden door het organiseren van ons eetfeest, het uitbaten van een kraampje op de jaarmarkt...

Steekkaart/Medische fiche: Om er zeker van te zijn dat we alle medische informatie hebben van je kind, vragen we elk jaar om de steekkaart van jouw kind na te kijken of opnieuw in te vullen. Dit gebeurt bij de inschrijvingen in het begin van het scoutsjaar. Dankzij deze informatie kunnen wij op een veilige en juiste manier reageren in een noodsituatie. Indien dit nog niet in orde is, download de steekkaart dan hieronder en bezorg ze zo snel mogelijk aan de leiding:

<https://www.scoutszellik.be/jaarschors/medischefiche.docx>

Het uniform

Met het dragen van het uniform toon je dat je scout of gids bent en verwijst je naar de waarden van de beweging. Het uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om iets gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat toch ruimte voor een persoonlijke touch. Het verplichte uniform hangt af van tak tot tak. Kapoenen moeten in das naar de scoutskomen, kawellers in hemd en das, en vanaf jonggivers dient iedereen in volledig uniform naar de scouts te komen (hemd, das en scoutsbroek-shortrok). Het hemd dient er zo uit te zien:

- 1) Takkentekens (op de rechtermouw, enkele cm onder het groeps lintje): Takkentekens kunnen bij de leiding verkregen worden als je overgaat naar een nieuwe tak.
- 2) Groeps lintje Scouts Zellik (vlak onder de naad van de rechtermouw). Dit lintje kan bij de leiding verkregen worden.
- 3) Jaarkentekens (vlak boven de rechterborstzak): Elk jaar is er een nieuw jaarkenteken dat bovenaan de rechterborstzak dient te komen

- 4) Groepsdas (als een rolmops gevouwen rond de hals): De groepsdas van onze scouts is blauw met een rode rand. Ook dit kan bij de leiding gekocht worden indien je hem kwijt bent. Bij een nieuwe inschrijving krijg je deze er gratis bij.
- 5) Vlaamse Leeuw (op het midden van de bovenarm van de linkermouw): De vlag van de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest.
- 6) Internationaal Scouts-of Gidsenkenteken (onder de Vlaamse Leeuw op de linkse mouw)
- 7) Lintje België (boven de klep van de linkerborstzak)
- 8) Belofteteken (na de belofte-aflegging als jonggiver of giver, in het midden van de linkerborstzak). De beloftes worden tijdens het kamp afgelegd.
- 9) Kabouters of Welpen-belofte (op de klep van de linkerborstzak)
- 10) Jaarkenteken van vorig jaar (op de rug)
- 11) Scouting kenteken (boven de rechterborstzak) Verder vragen wij ook met aandring om géén nieuwe of dure kleren aan te doen op de scouts. De kleren worden vaak vuil door te spelen of gaan al eens kapot, hou hier rekening mee!

Scoutsactiviteiten

1. Normale Scoutsnamiddag: 14u tot 17u aan de lokalen

Voor een 'normale' scoutsnamiddag spreken wij af om 14u aan de scoutslokalen. (Wees op tijd, want wij wachten niet op laatblijvers!) Om 17u is een 'normale' scoutsnamiddag afgelopen en mogen de ouders hun kinderen weer ophalen die moe zijn van de hele dag spelen. Gelieve ook nu om 17u ter plekke te zijn. Nu is ook het perfecte moment om vragen te stellen aan de leiding of een gezellige babbel te doen met de andere ouders.

2. Avondactiviteiten: 19u tot 21u aan de lokalen

Tijdens de examenperiodes heeft de leiding het iets te druk met studeren op zondag. Daarom doen we tijdens deze maanden 'avondactiviteiten'. Dit zijn avondspelletjes, samen gezellig een film kijken, een griezelspel voor de ouderen, of eens gezellig rond een vuur zitten.

3. Activiteiten op verplaatsing:

Afspraak aan het rode pleintje Tenzij anders vermeld, spreken we bij activiteiten die buitenshuis gebeuren (weekend, schaatsen, zwemmen...) af aan het rode pleintje. Dit rode pleintje bevindt zich op 100 meter van de lokalen, voor de Sint-Bavo kerk. Op dit pleintje spreken we dan af om te carpoolen van- en naar de activiteit. Geen paniek- er zal ook steeds leiding aan de lokalen staan om de weg te wijzen naar het pleintje indien je dit niet zou vinden.

a. Schaatsen: Hiervoor dien je een enveloppe met €5 in mee te nemen op de dag zelf. Bovendien neem je zeker handschoenen mee, een muts en sjaal. Adres schaatsbaan: Sportlaan 1, 1770 Liedekerke

b. Zwemmen: Hiervoor dien je een enveloppe met €5 in mee te nemen op de dag zelf. Bovendien neem je zeker een spannende zwembroek mee. Adres zwembad: Lijsterstraat 1, 1840 Londerzeel, of zwembad in Overijse of Halle! Verdere informatie volgt via mail.

c. Eetfeest: Gemeentelijke Feestzaal Zellik – Noorderlaan, 1731 Zellik

In maart hebben we ons jaarlijks eetfeest. Kom hier zeker een lekkere zelfgemaakte maaltijd eten met de hele familie om een steentje bij te dragen aan de toekomst van Scouts Zellik. Indien je bereid bent om de handen uit de mouwen te steken, ben je zeer welkom om ons te komen helpen. Geïntereiseerd? Stuur een mailtje naar yoline@scoutszellik.be of stuur een bericht naar 0470/65.70.70

d. Kamp

Zelf vervoer voorzien. Gezien wij een kleine scouts zijn, kunnen we ons niet permitteren een bus in te huren voor het vervoer van- en naar het kampterrein. We vragen daarom om zelf vervoer te voorzien,

of te carpoolen met andere leden. Meer info over het kamp krijgen jullie in de enige echte kampschors die verschijnt in mei. We kunnen nu wel al meegeven dat het kamp voor de kawellers, jonggivers en givers doorgaat van 14 tot en met 24 juli, en voor de kapoenen van 17 tot en met 24 juli.

Kalender: